

Welkom in rest-o-rant Tel-Oor

Zin in een lekkere, gezonde maaltijd met een gezellige babbel in het centrum van Arendonk? Dan zit je goed bij Tel-Oor! Maar wat is Tel-Oor nu juist? Christiane Boeckx, coördinator van Tel-Oor, vertelt er ons alles over.



Dag Christiane, we vallen meteen met de deur in huis ... Wat is Tel-Oor?

Bij Tel-Oor kan je twee keer per week, op maandag en donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur, samen met ons komen koken en tafelen. Met een vrijetijdspas betaal je daarvoor maar 2 euro, zonder vrijetijdspas 4 euro. Je kan ook aan zeer democratische prijzen (8 euro) gewoon komen eten. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, koken we zo veel mogelijk met voedseloverschotten die we gratis krijgen of tegen een lage prijs kunnen aankopen bij de lokale handelaars.

Verder organiseren we af en toe info- en consultatiemomenten. Mensen kunnen bij ons terecht voor advies in hun zoektocht naar betaalbare basishuisvesting, op het vlak van energiebesteding, werk zoeken ... We verwijzen hen ook door naar de juiste instanties.

Voor wie is Tel-Oor bedoeld?

We richten ons vooral op mensen die het, al dan niet tijdelijk, moeilijk hebben. Dat kan zijn op financieel vlak, op het gebied van huisvesting of werkgelegenheid ... Tel-Oor bestaat intussen al bijna drie jaar, maar het is jammer genoeg niet zo bekend in

Arendonk. Het is ook niet makkelijk om de mensen die het nodig hebben, te bereiken. We bereiken ze amper via info- of reclamebladen en ze staan vaak argwanend tegenover de overheid. Onze gasten komen dus op eigen initiatief.

Jullie bezoekers zijn heel enthousiast. Waarom is Tel-Oor zo belangrijk voor hen?

Het sociale aspect van Tel-Oor is volgens mij heel belangrijk. De mensen die bij ons komen, hebben het meestal wat moeilijker. Niet alleen op financieel vlak, ze zijn soms ook eenzaam. Tel-Oor probeert een warm dekentje te zijn voor die mensen, een plek waar ze zich thuis voelen en begrepen voelen, een plek waar mensen elkaar verder helpen. En niet te vergeten: waar ze gezond en lekker eten.

Hoeveel mensen komen er zo samen met jullie koken en eten?

Momenteel hebben we zo'n zestien à zeventien mensen die bij ons over de vloer komen, maar ons publiek verandert regelmatig. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld veel alleenstaande mannen, maar dat kan snel weer anders zijn.

Wat veel mensen zich nog afvragen waarschijnlijk ... Waar komt de naam Tel-Oor vandaan?

Die naam is heel bewust gekozen. Tel-Oor verwijst niet alleen naar de bijnaam van de Arendonkenaren (Teljoorlekkers), heel wat van onze gasten komen ook naar ons voor een goed gesprek of een luisterend oor, en voor de lage prijs.

Ben jij ook benieuwd naar Tel-Oor? Neem dan een kijkje op www.mekanders.be of spring maandag- of donderdagnamiddag eens binnen in zaal De Ontmoeting (Deroissart 3).

